



Mit navn er Louise Nors Jensen. Jeg er lige fyldt 30 år. Privat er jeg gift med Steffan Nors Jensen, der er suppleant til bestyrelsen i DASK. Vi bor i Tjæreborg ved Esbjerg i et lille hus med en stor grund på landet. Jeg har to stabyhouns – Inez på 5 år og Akita på snart 9 måneder. Jeg har selv opdrættet Akita.

Jeg er her desværre ikke i dag til at forsvare min plads i bestyrelsen og til at støtte den siddende bestyrelse op. Jeg har ikke selv valgt dette, og det er ikke med min gode vilje. Min svigermor valgte at invitere os til Mallorca, men havde ikke lige tjekket klubkalenderen, hvilket man jo heller ikke kan fortænke hende i ikke at

have gjort. Jeg sidder lige nu på nåle i Mallorca og venter på, hvordan alt det her skal gå.

Jeg har ikke haft stabyhoun så længe – kun siden 2012, men har haft kendskab til racen siden jeg kom ind i Steffans familie i 2009. Dette mener jeg ikke er en ulempe, da jeg, når jeg går op i noget, som jeg gør med mine hunde, gør alt for at opsnuse viden omkring dette på alle områder. Jeg har på de få år jeg har haft stabyhoun fået en stor viden som nogen, der har haft racen i flere år end mig ikke er i nærheden af at have.

Jeg har trænet vores stabyhouns til jagt. Jeg startede med Inez i 2012, da min mand er rejsemontør og i en periode var forhindret i det pga. hans arbejde. Jeg har derfor på trods af, at jeg ikke har jagttegn stor indsigt i træning med staby til jagt. Jeg regner med, at jeg på et tidspunkt når tiden er til det, skal have taget mig et jagttegn, da en af mine store drømme er at kunne gå på jagt med stabyhoun. Jeg har desuden været til stede til næsten alle schweiss træninger og alle de schweiss fordrag Steffan har været med til, da jeg elsker at suge viden til mig.

En af mine store passioner er udstilling. Steffan og jeg rejser gerne Danmark rundt for at deltage i alle de udstillinger vi kan. Steffan handler vores hunde, men jeg er hjernen bag, så at sige, da jeg indenfor kort tid har fået en enorm viden på området. I klubregi har jeg indtil nu været i gang med at lave stabyernes første specialudstilling i Danmark. Der har været utrolig mange gode tilbagemeldinger fra jer medlemmer, og jeg er helt sikker på, at det lykkedes med eller uden mig i spidsen. Det er dejligt at se, at så mange medlemmer tilbyder deres hjælp for at få det hele til at lykkes. Det er jeg og klubben dybt taknemlig for.

Jeg står for udstillingsresultater til bladet, samt er ved at udvikle det samme på vores hjemmeside og aflaster Anette på den måde med lidt af det store arbejde hun laver med hjemmesiden.

Jeg har opdrætteruddannelsen og har mit eget kennelnavn, der er Stabyhunters og fik mit første kuld stabyhouns i september sidste år. Med mit opdræt går jeg ikke på kompromis med racetypiskheden, sygdomme, mentalitet eller jagtevner. Jeg venter gerne på den helt



perfekte hanhund til mine tæver. Jeg skal have et kuld hvalpe igen til efteråret og parringsanmodningen er sendt af sted.

Jeg håber I vil give mig to år mere - og vil slutte af med at sige, at der er ingen bedre bestyrelse end den siddende, der har alt min opbakning. Samarbejdet er helt fantastisk og vi supplere hinanden på den bedst mulige måde. Det er i en bestyrelses vigtigt, at der er alsidighed og diversitet, men uden samarbejde, så går det hele fløjten. Husk disse ord når i stemmer til bestyrelsen – tænk på racens bedste - stem på den siddende bestyrelse!

Med de bedste hilsner  
Louise Nors Jensen



